

June Whiskysällskap



June Whiskysällskap Historia

Henrik Aflodal hade på sin hemsida ett formulär där man fick anmäla om man var intresserad av whisky, var man bodde, om det fanns en klubb på orten, och om inte, om man var intresserad av att starta en klubb. I samband med att han tog med sig John McDougal till Jönköping så skickade Henrik ut en förfrågan till oss som bodde i Jönköping om vi inte borde starta en whiskyklubb. Jag saknade en whiskyklubb så jag nappade på förslaget. Jag var nästan orolig för att någon annan skulle hinna före. Knappast troligt...

Jag fick en liten maillista från Henrik över de whiskyintresserade på hans lista som bodde i Jönköping och jag började maila runt. Jag undrade om inte de också tyckte att det var en bra ide med en klubb och hörde mig för om namn och andra praktiska saker. *Inte ett svar.* Henrik fick in en del anmälningar till John McDougal och bad mig ordna lokal och lite publicitet. Jag ordnade en hemsida och ringde till Smålandsnytt och JP. JP skrev en artikel och Smålandsnytt gjorde så småningom en radiointervju.

Kvällen närmade sig och folk började ringa mig och Mäster Gudmunds Källare för mer information. Suget efter en whiskyklubb var tydligen mycket stort. Någon ringde till och med och krävde att få bli ordförande, men han fick nöja sig med att bli vice ordförande. Jag tog fram stadgar för en förening och förberedde mig inför bildandet av June Whiskysällskap. Namnet June tog jag eftersom det är förknippat med Jönköping från den tiden då Junebäcken rann igenom staden och Eriksgatan bytte eskort från Östgötar till Västgötar. Numera är bäcken helt kulverterad, men många företag och föreningar i Jönköping med omnejd har namnet June i sig.

Det blev den 20 November och det samlades ca: 40 whiskyintresserade i Mäster Gudmunds Källare. Både Henrik och John var i bästa form, och efter whiskyprovning och middag samlades vi i Mäster Gudmunds bar. Jag öppnade vårt första möte och började med att fråga om vi skulle starta en whiskyklubb. Ett rungande Ja! blev svaret. Resten gick av bara farten. Vi fick ihop en styrelse och stadgarna godkändes. Av de ca: 40 som kom blev 18 betalande medlemmar direkt. Dessa har i databasen fått hederstiteln "Grundare".

Jag kände mig väldigt nöjd den kvällen när jag vandrade hem. Nöjd och även orolig över den kommande arbetsbördan. Det har visat sig att jag var orolig i onödan. Styrelsen och medlemmarna har gjort så att June Whiskysällskap inte bara har stabiliserats och blivit en seriös och respekterad förening, vi har även mer än tredubblat vårt medlemsantal på ett år, från 18 till 60. Undrar om vi kan säga detsamma nästa år.....

Tommy
Ordförande